
Liederen voor zondag 4 december 2022

GEZANG 26

1

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

4

o Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel!
Doe alle volken tot U vlieden,
dat al wat ademt voor U kniel!
Des Heren ijver zal bewerken,
dat Hij de zetel, U bereid,
met recht en met gericht zal sterken.
Hem zij de lof in eeuwigheid!

Hemelhoog 122: Al wie dolend in het donker

1

Al wie dolend in het donker
in de holte van de nacht
en verlangend naar een wonder
op de nieuwe morgen wacht::
Vrijheid wordt aan u verkondigd
door een koning zonder macht.

2

Onze lasten zal hij dragen
onze onmacht totterdood
geeft als antwoord op ons vragen
ons zichzelf als levensbrood
nieuwe vrede zal er dagen
liefde straalt als morgenrood.

PSALM 24

4

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
laat uw verheven koning binnen
Wie is die vorst zo groot in eer,
de sterke held? Het is de HEER,
die alle macht kan overwinnen.

5

Gij poorten, heft uw hoofd omhoog,
aloude deur, maak wijd uw boog,
ruim baan voor de verheven koning.
Wie is die vorst zo groot in kracht?
Het hoofd van 's hemels legermacht!
Hij komt, Hij maakt bij ons zijn woning.

Projectlied

In een wereld soms zo duister,
wordt al euwenlang gewacht.
Op een nieuwe morgen luister
Hoor je 't lied al door de nacht?
God belooft een nieuwe morgen
Al ons wachten wordt beloond

Hij zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht
Gloria, Gloria
God zal wonen bij de mensen
Komt als kind in onze nacht

Hemelhoog 125: Als je veel van iemand houdt

1

Als je veel van iemand houdt
geef je't mooiste wat je hebt.
Da's heel gewoon.
Omdat God van mensen houdt
gaf Hij het mooiste wat Hij had:
zijn eigen Zoon.

Refrein:

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.

3

Als je veel van iemand houdt
geef je't mooiste wat je hebt.
Da's heel gewoon.
En als jij de Heer vertrouwt,
leg je je leven in zijn hand.
Hij is Gods Zoon.

Refrein:

Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.
Hoe ik ook denk, hoe ik ook denk,
een mooier geschenk ken ik niet.

GEZANG 132

1

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

3

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

HEMELHOOG 490

1

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.

2

Met hart en ziel loof ik de Heer.
Hij heeft zijn liefde over allen uitgestrekt.
Met hart en ziel loof ik de Heer.
Hij draagt ons leven door de tijden.

Hemelhoog 146: Mary did you know

1

Mary did you know, that your baby boy
Would one day walk on water?

Mary did you know, that your baby boy
Would save our sons and daughters?

Did you know, that your baby boy
Has come to make you new?

This Child that you delivered,
Will soon deliver you!

2

Mary did you know, that your baby boy
Will give sight to the blind man?

Mary did you know, that your baby boy
Would calm a storm with His hand?

Did you know, that your baby boy
Has walked where angels trod

And when you kiss your little baby,
You've kissed the face of God?

Oh, Mary did you know?

Mary did you know?

The blind will see, the deaf will hear,
The dead will live again,
The lame will leap, the dumb will speak
Praises of the Lamb?

3

Mary did you know, that your baby boy
Is Lord of all creation?

Mary did you know, that your baby boy
Will one day rule the nations?

Did you know, that your baby boy
Was Heaven's perfect Lamb?

And this sleeping Child you're holding
Is the Great I AM

Hemelhoog 124 / LIED 100

2

Ere zij God, zijn liefde voor de wereld
heeft hij in Jezus de Christus getoond.
Om ons van schuld en zonde te verlossen
ging Hij de weg van het lijden, de dood.
Opgestaan is Jezus Overwinnaar,
er klinkt een lied dat jubelt door de tijd.

Refrein:

Lof zij de Heer, de Heer van alle heren,
Verlosser is Hij,
de Zoon van God uit Davids huis.
Hosanna in de hoge, God is met ons, Immanuel

Hemelhoog 128 / GEZANG 134

1

Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo,
Gloria in excelsis Deo.

2

Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.

3

Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vree kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo,
gloria in excelsis Deo.