

Bidden voor de overheid

Bid voor gezagsdragers en overheid opdat we een waardig leven kunnen leiden

Allereerst wens ik u en jou een goed 2022. Dat God u mag zegenen. Onze stad wens ik toe dat wij goed met elkaar zullen samenleven en dat wij de vrede in onze straten en huizen mogen bewaren. Dit is ook mijn gebed voor ons land en de wereld.

Dit is zeker niet vanzelfsprekend. Het is een moeilijke tijd, waarin er veel onvrede en boosheid is, de samenleving polariseert, mensen tegenover elkaar staan, boos zijn op elkaar en op de overheid, regeringsleiders met de dood worden bedreigd en geweld in onze samenleving toeneemt.

In de Naam van Jezus?

6 Januari staat bekend als de feestdag van *Drie Koningen*: drie Wijzen uit het Oosten komen om het pasgeboren kind Jezus te aanbidden, de koning van de Joden. Op 6 januari werd dit jaar ook herdacht dat vorig jaar in Amerika het Capitool werd bestormd, er chaos was en de democratie op het spel stond (en in feite nog steeds staat). De voormalige president van de VS riep op tot de bestorming van het Capitool, er waren immers stemmen gestolen... Hij had daardoor de verkiezingen verloren.... Alleen is, zelfs na herhaaldelijk tellen van stemmen, niet bewezen dat er stemmen zijn gestolen.

De bestorming op zichzelf is al schokkend en ook schokkend is het, wat mij betreft, dat daarbij de bestormers de naam van Jezus uitroepen. Een man met horens op zijn hoofd staat naast de stoel van de voorzitter van de Senaat en roept "Jezus Christus". De indruk wordt gewekt dat Jezus met deze bestorming wordt geëerd of dat het gebeurt in de naam van Jezus. Is dit wat Jezus wil?

Voor de betogers wel, voor anderen niet, integendeel zelfs. Hoe verwarrend is de tijd waarin wij leven, hoe listig ook wordt de waarheid verdraaid. In de toekomst zal het leren. Wat mij betreft is het niet Jezus die deze bestorming leidt en ook niet dat Hij zo geëerd wil worden.

Onderscheiden

Een goed nieuwjaar wordt het niet vanzelf. Daar is veel voor nodig: dat je kunt onderscheiden wat waarheid is en wat leugen. Als de drie Wijzen uit het Oosten bij koning Herodes komen, zegt hij hen dat hij ook het kind, Jezus, wil aanbidden. Maar wat hij zegt is niet waar, hij vertelt een leugen. Hij wil het kind juist vermoorden. Het gaat hem alleen om zichzelf. Hij is koning en duldt geen andere koning naast zich, hij wil zelf alle macht. Een koningskind geboren? Jezus, de Koning van de Joden? Dit Kind moet dood.

Wij hebben wijsheid nodig om waarheid en leugen te onderscheiden! En vervolgens moet je wat je doet en zegt hierop afstemmen. *Practice what you preach.*

Gebed voor gezagsdragers

De Bijbel doet een oproep "om te bidden voor alle gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid" (1 Timotheüs 2:2). Leven in waardigheid, dit is mijn hoop en wens voor ons land. Laten we bidden voor onze landelijke leiders, regeerders en koning, de bestuurders van onze stad en de wereldleiders. Hierom bidden in onze persoonlijke gebed en in de kerk. Opdat wij kunnen leven in alle vroomheid en waardigheid.

Hartelijke groet,
Ds. Hélène Evers