

---

## Liederen voor zondag 24 januari 2021

---

### **PSALM 68**

7

God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweegebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen.

12

Gij mogendheden, zingt een lied,  
zingt Hem die koninklijk gebiedt,  
hier en in alle landen.  
Hij heft zijn stem, een stem van macht-  
uw sterkte zij Hem toegebracht,  
strekt tot Hem uit uw handen.  
Zijn heerlijkheid en hoog bevel  
staan wakend over Israël,  
geen wankeling gedogend.  
Doorluchtig is uw majesteit,  
geef aan uw volk standvastigheid,  
o Here God hoogmogend.

## **Dank U Wel**

Dank U wel  
Voor de sterren en de maan  
Dank U wel  
Voor het groeien van het graan  
Dank U wel  
Voor de dieren in de wei  
Dank U wel  
Dat U steeds weer zorgt voor mij  
Dank U wel  
Voor de sterren en de maan  
Dank U wel  
Voor het groeien van het graan  
Dank U wel  
Voor de dieren in de wei  
Dank U wel  
Dat U steeds weer zorgt voor mij  
Dank U wel  
Voor de bloemen in het gras  
Dank U wel  
Voor de vissen in de plas  
Dank U wel  
Voor de bossen en de hei  
Dank U wel  
Dat u steeds weer zorgt voor mij  
Dank U wel  
Voor de bloemen in het gras  
Dank U we  
Voor de vissen in de plas...

## **Lied 422**

1

Als je geen liefde hebt voor elkaar,  
vallen de dromen in duigen.  
Dromen van vrede worden niet waar,  
kwaad is niet om te buigen.

*Refrein:*

Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.  
Als je geen liefde hebt voor elkaar  
leef je buiten Gods gloria.

2

Als je geen antwoord geeft op verdriet,  
zullen de tranen niet drogen.  
Als je al het leed van de wereld niet ziet,  
worden Gods woorden verbogen.

*Refrein*

3

Als je geen oog hebt voor het gemis,  
als je geen brood weet te delen,  
denk dan aan Jezus die brood en die vis  
uit liefde deelde met velen.

*Refrein*

## **GEZANG 481**

1

O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

2

Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede.

Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen.

4

Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

### **LIED 382**

1

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar u bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

*refrein*

Kom Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

3

Staan wij oog in oog met U Heer,  
daalt uw stralende licht op ons neer.  
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

*refrein*