

Het ene Lichaam van Christus in Zwolle

“Verklaring van verlangen naar eenheid van kerken” door predikanten en voorgangers in Zwolle

Deze verklaring van verlangen wordt ondersteund en is ondertekend op 8 november 2016 in de Jeruzalemkerk door diverse voorgangers en predikanten uit Zwolle.¹ Leden van kerken en geloofsgemeenschappen en ieder die dit verlangen deelt, is van harte uitgenodigd om deze verklaring mede te ondertekenen.

Een diep verlangen naar eenheid van kerken

Predikanten en voorgangers van kerken, gemeenten en christelijke geloofsgemeenschappen in Zwolle spreken in deze verklaring uit dat zij een *diep verlangen* hebben dat de eenheid die bestaat in het geloof in Jezus Christus meer *gestalte* krijgt en meer zichtbaar wordt in Zwolle. De eenheid *bestaat* in Christus. Wij hebben één Heer, één geloof, één God en Vader van onze Heer Jezus Christus en één toekomstverwachting namelijk de komst van het Koninkrijk van God.

Verleden

Wij erkennen echter dat de kerken op dit moment het beeld kunnen oproepen van onderlinge verdeeldheid. Dit betreuren wij zeer. Vanuit het verleden gezien bestaan er verschillen tussen kerken en denominaties. Deze verschillen hebben te maken met de wijzen en perioden van ontstaan en de verschillende accenten die zijn gelegd door betrokkenen uit die tijden. Hierbij hebben geloofsgenoten zich in het verleden vaak negatief over elkaar uitgelaten, soms elkaar zelfs bestreden. Dit heeft geleid tot onderlinge afstand en onbekendheid. Wij delen echter breed de overtuiging dat deze afstand niet hoort bij de eenheid die er bestaat in het christelijke geloof.

Toekomst

Kijken we naar de gezamenlijke toekomst die christenen verwachten, dan wordt die toekomst bepaald door de komst van de Heer Jezus, de Messias van Israël, en het aanbreken van het Koninkrijk van God op aarde. In dit Koninkrijk van God is plaats voor ieder die gelooft in Jezus, de Heer. In deze toekomst van God zullen christenen niet verdeeld zijn, maar juist één zijn. Dan wordt nog een eenheid zichtbaar, namelijk die met het Joodse volk. Met Israël delen wij dezelfde verwachting van de komst van het koninkrijk van God en de komst van de Messias. Met dit volk zijn wij diep verbonden omdat wij door Jezus de Messias de God van Israël hebben leren kennen en liefhebben.

Heden

Vanuit die eenheid die in Gods toekomst zichtbaar wordt, willen wij nu al naar elkaar kijken en naar die eenheid willen wij ons nu al gaan gedragen. Wij willen ons niet laten bepalen door de verschillen die in het verleden zijn ontstaan. Wij roepen daarom onze kerken en geloofsgemeenschappen op om aan deze eenheid gestalte te geven.

Het wezen van de kerk

Deze eenheid bestaat zoals gezegd nu al, als we kijken naar wat de kerk in *wezen* is. Het wezen van de kerk is het Lichaam van Christus. Dit is bijzonder. In de Bijbel wordt herhaaldelijk gesteld dat de kerk één is, dat christenen één zijn. Jezus bidt tot Zijn Vader voor Zijn discipelen: “dat zij één zijn, zoals Wij één zijn”. (Johannes 17: 11). “Is Christus dan verdeeld?”, is de retorische vraag van Paulus. (I Korinthiërs 1: 13)

¹ Deze verklaring van verlangen is tot stand gekomen vanuit de kring van pastores in Zwolle, waarin voorgangers en predikanten uit diverse kerken elkaar drie maal per jaar ontmoeten. De tekst van de verklaring is in onderlinge afstemming en overleg tot stand gekomen en opgesteld door Hélène Evers, predikant in de Sionskerk, Protestantse Gemeente Zwolle

Wij willen met deze *verklaring van verlangen naar eenheid* uitspreken dat wij als voorgangers van kerken in Zwolle ons willen gedragen naar hetgeen wij in wezen zijn: het Lichaam van Christus, onderling verbonden in een onverbreekelijke eenheid met Jezus Christus als ons Hoofd.

Eenheid in Christus

Wij verlangen naar die eenheid en roepen onze geloofsgemeenschappen in Zwolle op om gestalte te geven aan de eenheid die in Christus bestaat, in het ene geloof dat wordt verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis², door:

- elkaars kerken en gemeenten te erkennen als kerk van Jezus Christus
- elkaar te erkennen en lief te hebben als kinderen van God
- elkaars doop te erkennen
- elkaar welkom te heten aan de Tafel van de Heer, bij het Heilig Avondmaal
- elkaars leden te respecteren en elkaar te dienen als broeders en zusters in de Heer
- voor elkaar te bidden en elkaar bij te staan
- samen te werken met elkaar in het dienen van de ander en van de samenleving

Deze verklaring van verlangen naar eenheid is onderschreven op persoonlijke titel door voorgangers van diverse kerken in Zwolle en zij roepen collega's en broeders en zusters op zich bij hen te voegen, te weten:

Hélène Evers, predikant in de Sionskerk, Protestantse Gemeente

.....

² * De Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde; en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, en is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden; Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding des vleses, en het eeuwige leven.